

Generalforsamling Fjellebro Sejlklub 21/02 2024.

Så er vi kommet til det igen, årets generalforsamling 2024.

For ikke, at glemme det, vil jeg gerne takke jer, for jeres altid gode fremmøde og ikke mindst den hjælp i altid giver til klubben, når vi rækker en hånd ud efter et par timers brug, til vores arrangementer.

Tak til jer alle.

Efter sidste års generalforsamling, er tiden gået nogenlunde som det plejer.

Vi så alle frem til, at bådene kom i vandet i uge 16, endelig skulle de have vand under kølen igen.

Der var travlhed på havnen ugerne op til, med polering, bundsmøring og klargøring. Dejligt, at se det fantastiske liv på havnen, når folk kommer ud af deres "huler" for, at gøre klar til endnu en sæson på vandet, lutter glade smil og hygge.

April 2023, trillede Lars Vognmand atter ind på pladsen, og endnu en gang, fik vi som vi plejer, søsat alle dem der havde bestilt tid til et løft, fantastisk syn atter, at nyde bådene være fast fortøjet til pælene i havnen. Den ene dag en tom havn, den næste en fyldt, ren fryd for øjet når der atter er aktivitet hernede i Fjellebroen.

Traditionen tro, lukkede vi den weekend med, at mødes til standerhejsning om søndagen. Der var jo atter god tilslutning, og dejligt det er sådan i vores foreningen.

Foråret gik, og vi kom ind i juni, hvor vi atter skulle på årlige tur med Sejlklubben.

Turen gik i 2023 til Drejø, hvor der var rund visning på øen via traktor med guide. Kaffe og lagkage blev det også til, og aftenen forløb med grill hyggeligt samvær og røverhistorier.

I mine øjne en fantastisk weekend i fællesskabet.

Sommeren kom, og bådene drog en efter en afsted på togt. Juni og dele af juli, var fantastisk på vejr siden, med fin vind, sol og varme, med det holdt ikke hele sommeren. Da vi kom til industriferien, slog vejret om med regn og blæst, og det satte sit præg på sejlerlivet denne sommer, håber da det bliver bedre i den næste sæson, det trænger vi til.

August oprandt, og vi kunne atter slå dørene op til sommerfesten. En aften med grill fest stemning, masser af snak og musik. Vi må jo nok sande, at når vi selv står for, at grille kødet, er der en god stemning på pladsen. Susanne stod igen for salaten, og det kan ikke blive bedre en det, tak for jeres dejlige måde, at være på, egentlig svært at få ordenlyd på sådan en aften, for snakken går, som om det er flere år siden i sidst mødtes, skøn stemning.

Men alting har en ende, som Shu bi du a synger, det blev atter tid til, at bådstativerne skulle findes frem,

For nu skulle vi på land igen.

Så gik det galt, troede næsten ikke på det skulle komme så vidt, men moder natur ville det anderledes.

Aflysning igen igen, næsten ikke til at bære.

Stormen, regnvejr og mega højvande ændrede helt billedet på optagningen. Nu blev det en kamp for, at holde bådene oven vande, det er vist få af os, der har oplevet sådan et voldsomt vejr før.

Der skal lyde en stor tak til dem, der fartede rundt og hjalp med, at fortøjer både om, uden jer, havde det set noget anderledes ud. Vi var en af de heldige havne. Tror der kom skader på 5-6 både, og alle holdt sig flydende.

Elanlægger på havnen, led skade, klubhuset oversvømmet, og alt var kaos, men selve broerne holdt, modsat mange andre havne, hvor der ikke er noget tilbage.

Standernedtagningen måtte vi også aflyse, for det var ikke muligt, at benytte klubben da der var trængt kloakvand ind i huset.

Tiden gik, og nytårskur, lykkedes det os at afholde, tros begrænset brug, af klubhuset faciliteter.

Endnu et par dejlige timer på denne årets sidste dag. Tak for det.

I februar havde vi den glæde, at kunne invitere til en hyggelig aften med Gunnar Lassen, som kom og fortalte om sin fantastiske tur, en skøn aften med huset fuldt, Tak til Gunnar for en livlig fortælling.

Jeg vil slutte med, at takke jer alle, for jeres deltagelse i Sejlklubbens arrangementer, rart at i støtter op om det der foregår i klubben. Lad os fortsætte med det.

Henrik Guldborg

Formanden i Fjellebroen Sejlklub.